

Ridders en dames, jonkvrouwen, prinsen en prinsessen

In het land van de Goedlachse Koning worden alle meisje dame en alle jongens ridder genoemd: een manier van elkaar aanspreken die erg voornaam lijkt! Als je in een kasteel woont, mag het een beetje plechtig zijn.

In de middeleeuwse kastelen kon je als meisje geen ridder worden. Jongens gingen op avontuur en leerden vechten. Meisjes werden jonkvrouw genoemd en leerden wat een meisje in de riddertijd mocht doen: handwerken, lezen, schrijven, dansen, en een beetje schilderen ...



Als je vader koning en je moeder koningin is, dan ben jij een prinses of een prins. Maar ook de vrouw van een prins en de kinderen van een prins zijn prinsen of prinsessen. Ze wonen dan wel in een groot kasteel maar ze leiden geen sprookjesachtig leven. Zien ze er niet deftig uit?



Bijna alle sprookjes gaan over prinsessen en prinsen. De prinsen kunnen van kikker tot beest variëren en sommige prinsessen hebben een vissenstaart maar ze zijn altijd ongelooflijk mooi! Gelukkig durven de huidige prinsessen ook wel eens op avontuur gaan ...



En alle schattige kleine meisjes worden prinses genoemd (en dan bedoelen we niet de boon!).

